

Hur svårt kan det vara?

Finland är i flera avseenden ett föredöme när det gäller landsbygdsutveckling. Jag har fått insyn i detta genom Leaderarbetet och jag har även i andra sammanhang tagit del av hur man försöker hitta både förenklingar och möjligheter.

Mycket handlar om att synliggöra samhällets- och kommuners roll för lokal utveckling. Om att ta ansvar för offensiv verksamhet, medborgaransvar och acceptans. Det handlar om samverkan med andra parter och att ange riktning och puls.

Landsbygden måste få en chans att visa framfötterna. Visa på positiva lösningar och exempel. På landsbygden är det lättare att påverka kostnadsstrukturerna och lättare att få till attitydförändringar. Ett stort arbete krävs för att anpassa service och kommuners funktioner utifrån moderna krav och behov.

Landsbygd, lokal och regional utveckling och omlokalisering av statlig verksamhet är på agendan politiskt just nu. Till våren ska riksdagen behandla en stor och avgörande landsbygdspolitisk proposition från regeringen.

Intryck och idéer från norsk distrikts- och regionalpolitik finns att inspireras av och göra verklighet av även i vårt land. Differentierade arbetsgivaravgifter, regionala skattebaser och synen på vattenkraftpengarna är sådana exempel.

Stad och land är olika. Landsbygderna ser också olika ut, men förutsättningarna måste ändå vara likvärdiga så att lokalt och regionalt utvecklingsarbete kan bedrivas på medborgarnas villkor. Vi ska ha ett helt Sverige, där hela landet utvecklas och där människor och verksamheter tillåts växa. Norra Sverige har de långa avståndens utmaningar att hantera.

Norrlandsförbundet har yttrat sig över förslaget till nationell transportplan 2018-2029 och vi lyfter vikten av tillväxt och välfärd i hela landet. Norrlandsperspektivet finns inte med som ett särintresse utan som ett intresse för hela landet utveckling. Det gäller värdena i våra naturresurser, basnäringarna och innovationsföretagens värde för inkomster till landet. Goda kommunikationer av olika slag är mycket viktiga och nödvändiga i de här sammanhangen.

Fortfarande går det för sakta med den digitala infrastrukturen, att skapa en digital allemansrätt. Här måste ambitionsnivån skruvas upp för byggande och nyttjande av modern teknik.

Lokala lärcentra är ett beprövat framgångskoncept för bygder där avstånden är långa. Distansoberoende utbildning och kompetensutveckling är viktiga frågor för ett helt Sverige.

Kenneth Nilshem

förbundsordförande Norrlandsförbundet